

Beste kampgangers van KVV,

Hartstikke leuk dat jij meedoet met KVV en het is natuurlijk helemaal te gek dat jij bij de **Oudsten** zit en mee op **kamp** gaat!



Op maandag 22 augustus beginnen we onze week in Wouwcus Pocus. Trek oude(re) kleding aan waarin je kunt verven en draag dichte schoenen waarop je goed kunt lopen.

Op dinsdag 23 augustus vertrekken we op de fiets naar onze eigen toverschool (onze kampplek in Oud-Gastel). Hier zullen we de rest van de week zijn. Neem op maandag én dinsdag een lunchpakket incl. drinken mee.

Adres kampplek
Scouting Andriessengroep
Hellestraat 2A
4751 CM Oud Gastel



Op vrijdag 26 augustus fietsen we weer naar Wouwcus Pocus. Wij verwachten om rond de klok van 13:30 uur weer op het Cluzona-terrein te zijn. Deze aankomsttijd kan op de dag zelf nog een beetje veranderen. Houd de Facebookpagina van KVV Wouw goed in de gaten voor eventuele wijzigingen in de aankomsttijd. Na het fietsen gaan de Oudsten even naar huis om bij te komen en om 16:30 uur worden zij weer terugverwacht voor het avondeten en de Bonte Avond! Bagage mag 's middags of 's avonds meegenomen worden.

Deze brief is heel belangrijk om goed voorbereid op kamp te gaan. Lees hem daarom goed door en zorg ervoor dat jouw ouders de brief ook lezen!

Wat moet je meenemen?

- voldoende kleding (3 dagen en 3 nachten, zowel lange als korte kleding)
- regenkleding
- zwemkleding + badlaken
- sokken + ondergoed
- pyjama
- goede, stevige, dichte schoenen
- lange broek en lange sokken voor 's avonds in het bos
- handdoek, washand en douchespullen
- tandenborstel en tandpasta
- een 1-persoons (!!!) matje of luchtbed
- slaapzak en kussen
- eventueel een knuffel
- eventueel medicijnen (+ bespreken met leiding)

Voor de fietstocht

- een goede fiets
- voldoende lunch en drinken
- eventueel een pet (bij zon)
- eventueel regenkleding (bij regen)

Wat hoeft je niet mee te nemen?

- **telefoon!**
- iPod, tablet, e.d.
- geld
- kampattributen, zoals zakmes e.d.
- sieraden

Let op:

Op dinsdagochtend 23 augustus verzamelen wij om 9:00 uur de kampspullen van de kinderen, zodat wij deze in de bus kunnen laden. De kinderen zijn vanaf die tijd, met hun fiets, dus al welkom op Cluzona. Zorg ervoor dat je spullen zoveel mogelijk in tassen en zakken zitten en voorzie deze van je naam.

Wij hebben heel veel zin om met jullie op kamp te gaan!

Tot maandag 22 augustus.

**Groetjes van de kampleiding,
Jente, Rody, Marcel, Jorrit, Hidde en Jeroen**

Telefoonnummer bij nood

Jeroen Janssen
06-30379592

